

REINHARD BONNKE

# SAU KHI BẠN ĐƯỢC CỨU, BẠN TRỞ THÀNH CƠ ĐỐC NHÂN RỒI, BUỚC KẾ TIẾP LÀ GÌ ?

Bạn quý mến trong Christ,

Bạn thử nghĩ xem: Đèn sáp thì được gắn trên chơn đèn, bóng đèn thì được gắn vào ổ đèn, cây thì mọc trên đất. Không có chơn đèn thì đèn sẽ ngã, không được gắn vào ổ thì bóng đèn sẽ chẳng bao giờ chiếu sáng, không có đất thì cây sẽ chết. Và đối với cơ đốc nhân, Hội Thánh là chân đèn, là nguồn năng lực, và là nơi anh chị đâm rẽ, hầu có thể đứng vững, chiếu sáng và lớn mạnh.

## CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM MỘT CON CÁI CHÚA MÀ KHÔNG ĐI HỘI THÁNH ĐƯỢC KHÔNG ?

Thứ hỏi, các bạn có thể làm thủy thủ mà không cần đi biển không ?

Làm Cơ đốc nhân nghĩa là bước theo Giê-xu. Chúng ta đọc biết rằng Ngài thường lệ đến một nơi nào đó để thờ phượng. Ngài vẫn ở tại đó. Cơ đốc nhân thì yêu mến Đức Chúa Trời, và sẽ yêu mến những người thuộc về Ngài, nhà của Ngài và Lời của Ngài. Kinh Thánh không cho thấy có những tín đồ đơn độc.

Giả sử chúng ta có thể làm Cơ đốc nhân mà không thuộc về một Hội Thánh nào, nhưng đâu có ai muốn như vậy! Chúng ta có thể sống bằng bánh mì khô và nước mà không cần nếm những thức ăn ngon, nhưng tại sao phải sống như thế ? Như đứa con trai hoang đàng đã nói: "Tại nhà cha ta...bánh ăn dư dật" (Luca 15:17). Tại nhà Cha các bạn nhận lãnh Bánh Sự Sống, tức là Lời của Đức Chúa Trời. Một số sách trong Kinh Thánh được viết chỉ để gửi cho các Hội Thánh mà thôi. Chỉ trong sự thông công với các anh chị em khác mà chúng ta mới có thể nếm biết sự súc tích của các sách ấy. Linh thi hoạt động trong một đội quân. Cục than bỏ ra ngoài sẽ không cháy.

Các bạn không thể tự mình làm lễ cưới, đơn độc thành lập gia đình. Hôn

nhân là mối quan hệ giữa hai người, là yêu lẫn nhau, và thường là tiếp xúc với gia đình bên vợ hay bên chồng. Không có người nào tự mình trở thành cơ đốc nhân. Các bạn không thể nào tự mình sanh mình ra. Bởi sự sanh lại, các bạn bước vào gia đình của Đức Chúa trời, các bạn là người nhà của "gia-đình đức-tin" và tất cả những gì trong gia đình đều thuộc về các bạn. Ấy là một đặc ân tuyệt diệu dành cho các bạn đấy. Như sứ đồ Phao-lô nói, là cơ nghiệp của các bạn đấy. Chỉ có một hạng cơ đốc nhân, là chi thể của thân thể Chúa.

Hiện giờ, trong đời này, chúng ta là những chi thể của thân thể Ngài. Hội Thánh đang ở trên đất, vì chúng ta không những có linh, hồn - mà còn là tạo vật có thịt và huyết. Chúa dựng nên Hội Thánh trong thế gian cho những người đang sống, và ban cho Hội Thánh những ân tứ từ trời hầu cho chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau và vui trong tình thương anh em. Lời Chúa nói như vậy nhiều chỗ lăm, và khuyên chúng ta chớ bỏ qua đặc quyền được nhóm nhau lại.

## LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN MỘT CƠ ĐỐC NHÂN MẠNH KHỎE...

Dùng thức ăn tốt - tức là Lời của Đức Chúa Trời. Dùng thức uống nhiều vào - tức là Đức Thánh Linh. Tập thể dục - tức là hầu việc Chúa, làm công tác Đức Chúa Trời giao cho. Hít thở không khí tươi mới - tức là không khí của sự thở phượng. Nghỉ ngơi - tức là giữ mối tương giao, giải trí với các anh chị em trong đại gia đình của Chúa.

### HỘI THÁNH LÀ CHỖ DUY NHẤT ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỌI SỰ ĐÓ.

Ireneaus, một cơ đốc nhân đáng kính nhất sống trước đây 1850 năm, đã nói: "Hội Thánh là chỗ ở của Đức Thánh Linh." Ngài vẫn còn hiện diện ở đây. Người ta không ai giống ai. Cũng vậy, không phải tất cả Hội Thánh đều giống nhau, nhưng chắc chắn có một Hội Thánh gần nhà các bạn mà các bạn thấy thích hợp với mình, như nhà của mình, và lớn lên tại đó "như cây trồng gần bờ suối" (Thi Thiên 1:3). Nếu các bạn vừa mới tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của đời mình, bây giờ là lúc các bạn cần sự hướng dẫn và nâng đỡ.

XIN NHỚ CHO RẰNG, chớ đánh mất niềm tin quyết về sự cứu rỗi của mình. Đừng đi nhà thờ nào chối bỏ Kinh Thánh là Lời của Chúa và chối bỏ quyền phép của Ngài. Đi nơi nào mà các bạn nghe được trọn vẹn Phúc Âm, học được về Chúa Giê-xu Christ (Đức Chúa Giê-xu Cơ-đốc) và nơi nào sự cứu rỗi của Ngài được rao giảng, chứ không phải công đức ngoài đời hay công tác xã hội được nhấn mạnh. Nếu các bạn thấy các buổi thờ phượng cứ lập đi lập lại những nghi thức và biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như thể là Ngài ở xa lăm, thì hãy nhóm chung với những tín hữu nào trông đợi Đức Chúa Trời thực sự được bày tỏ ra: như trong việc cứu thoát khỏi tội, chữa lành bệnh tật, giải phóng khỏi tà linh ô uế, báp tem bằng Đức Thánh Linh, và đời sống đắc thắng tội lỗi.

## CƠ HỘI TỐT

Các bạn cần người khác, người khác cần các bạn. Hội Thánh là nơi tình thương và sự giúp đỡ được hướng đến những người chung quanh ngoài đời. Những gì các bạn tìm gặp được, thì người khác cũng phải tìm gặp được. Hội Thánh tại nước nhà hay nước ngoài là tổ chức có hiệu quả nhất trong việc giúp đỡ một thế giới đang thiếu thốn, và bất cứ cơ đốc nhân nào xung phong hầu việc đều được hoan nghinh. Người đã được cứu rồi thì muốn giúp ích. Chúng ta được cứu thì cũng muốn cứu người khác. Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh và gia nhập lượn sóng người lớn nhất chưa từng có của Đức Chúa Trời, để đem phước hạnh của Đấng Christ đến cho mọi người trên đất.

sự cứu rỗi." Trái lại, chúng ta phải Ăn Năn và Tin! Được cứu không phải là vấn đề tình cờ, một kinh nghiệm chợt hiện chợt biến của các bạn. Khi chúng ta ăn năn, tin, và đến cùng Cứu Chúa Giê-xu Cơ đốc, Ngài tiếp nhận chúng ta và chúng ta được rửa sạch bằng huyết báu của Ngài! Xin các bạn nghe hai lời phán của Christ sau đây: "Kẻ đến cùng Ta, Ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37). "Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư-mất" (Luca 19:10).

Sự cứu rỗi là tuyệt đối trọn vẹn. Thật là tức cười nếu nghĩ rằng Chúa Giê-xu đi tìm chúng ta và tiếp nhận chúng ta, đồng thời lại nghĩ rằng Ngài không muốn cho chúng ta biết điều đó! Thực sự, Ngài không giấu chúng ta điều đó đâu. Một câu Kinh Thánh khác cho biết như vậy: "Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng: chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:16).

## SATAN THIẾU CHỨNG CỨ

Xin cho tôi báo các bạn biết thêm một điều lớn hơn nữa, ấy là chúng ta "nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không" (Rô-ma 3:24).

Thật kỳ diệu! Không bao giờ có chuyện này xảy ra cho một người phạm pháp trong một phiên tòa. Thủ tướng tượng xem! Phòng xử, nét mặt nghiêm nghị của các chức viên, công an, truy tố viên, và quan tòa ngồi ghế xử. Bồi thẩm đoàn phán quyết đương sự có tội. Phạm nhân đứng, nhận án, chịu tội. Nếu phạm nhân xin được xem là công bình, cả phòng chanc sẽ phát cười lớn tiếng.

## BÂY GIỜ, MỘT QUANG CẢNH KHÁC.

Một tội nhân đứng trước quan tòa tối cao. Kẻ kiện cáo là Satan, có mặt ở đó, và muôn vàn thiên sứ sáng lòa đang nhìn xem. Tội nhân biết tội mình. Quan tòa xét xử mọi loài trên đất phải làm theo sự công bình. Bấy giờ luật sư bênh vực cho tội nhân là Chúa Giê-xu, xuất hiện, và thách thức kẻ kiện cáo: "Chứng cứ của ngươi đâu?" Cả phòng sẽ nhốn nháo lên! Kẻ kiện cáo bị bối rối.

Hắn không thể trưng một bằng cớ nào, một chứng từ gì, một tài liệu chi. Dẫu một chút cũng không có. Trong toàn cõi vũ trụ, không một dấu hiệu nào về việc làm tội lỗi của người ấy bị khám phá. Điều gì đã xảy ra cho tội của người đó?

Tôi xin nói cho các bạn biết: những chứng cớ tội lỗi của chúng ta đều bị phá hủy! Chúa Giê-xu đã mang tất cả tội lỗi chúng ta trên thân Ngài tại Gô-gô-tha. Ở đó Ngài giữ chúng trong lòng, trong tay của Ngài, và mang chúng theo Ngài vào lửa xét đoán thiên thượng đã giáng xuống tại ngọn đồi ấy. Sau những giờ kinh khiếp đó, tờ khế lập nghịch cùng chúng ta bị thiêu hủy không còn vết tích. Cô-lô-se 2:13,14 mô tả như sau: "Ngài đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự."

"Xóa" không chỉ có nghĩa là gạch bỏ, mà còn là tẩy sạch. Trong phiên xử của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là luật sư biện hộ rằng: "Không có bằng chứng nào cáo buộc người này." Thế là tòa án công bình trở nên ân điển. Satan, kẻ kiện cáo, rút lui cách tức tối.

Quan tòa ra dấu trao cho người bị cáo một chứng từ gọi là "Tân Uớc". Người mở ra xem, thấy dấu chứng đỏ của huyết của Chúa Giê-xu. Đây là lời tuyên bố xá tội của Vua: "Tòa không thấy chứng cớ nào, do đó miễn xét đương sự": "Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Đáng Christ" (Rô-ma 8:1). Tòa ra lệnh ký chứng từ và bảo rằng: "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa" (Hê-bo-ro 10:17).

Tù nhân được tự do, "được xung công bình bởi ân điển". Và cả phòng xử đều đứng lên vỗ tay. Trên trời vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn (Lu-ca 15:7). Bất cứ người nào cũng thấy rằng một khi các bạn được "xung công bình bởi ân điển", Chúa là quan tòa đâu có để cho các bạn mập mờ về điều đó. Người nào chờ ngày phán xét để biết mình được cứu hay bị quăng vào hồ lửa, là người không hiểu chút nào về sự cứu rỗi. Biết được lời hứa của Chúa Giê-xu trong Giăng 5:24 rằng chúng ta "sẽ không bị phán xét", là biết được cứu rỗi. Ngài cất sự sợ hãi khỏi chúng ta khi chúng ta nhận sự cứu rỗi.

Chữ "phán xét" trong câu Kinh Thánh trên là chữ "krisis" trong tiếng Hy-lạp, từ tiếng Anh "crisis" bắt nguồn từ đó, có nghĩa là "khủng hoảng." Vậy, chúng ta có thể nói: một người được Chúa sanh lại chẳng bao giờ biết giây phút "khủng hoảng", khi đứng trước cuộc phán xét để biết mình được cứu hay bị hư mất. Bởi vấn đề đã được giải quyết từ trước.

## ĐO LƯỜNG

Thật kỳ lạ! Ngay cả một số tín hữu dường như không chắc mình được cứu hay chưa, và không tìm biết số phận của mình hôm nay, mà lại chờ đến ngày phán xét! Họ nói "có thể" hoặc "hy vọng như vậy." Đức Chúa Trời thật

đã nói nhiều về vấn đề này. I Giăng 5:10 và 13 chép: "Ai tin đến Con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình...Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời."

Xin chú ý, Kinh Thánh không nói SẼ có sự sống đời đời, mà là bảo đảm CÓ ở thi hiện tại - nghĩa là ngay bây giờ! Sứ đồ Giăng đã nhận câu Kinh Thánh đây uy quyền này từ Đức Thánh Linh. Câu này chứa những yếu tố mấu chốt về sự cứu rỗi chắc chắn: viết, tin, biết, có, sự sống đời đời: Con Đức Chúa Trời. Những chữ chìa khóa này được ban cho chúng ta qua Lời của Chúa, là Lời được viết ra.

Nguyên tắc của Kinh Thánh là mỗi vấn đề phải có hai hoặc ba người chứng thật cho. Niềm tin quyết về sự cứu rỗi quan trọng đến nỗi Đức Chúa Trời dùng LỜI CỦA NGÀI và CHÚA THÁNH LINH, cả hai là thiên thượng, để ấn chứng cho.

### CHỨNG THỬ NHẤT: LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Nhiều người dựa vào cảm giác để tìm sự bảo đảm. Đây là điểm sai lầm chung, thường có hậu quả tai hại. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta dựa vào cảm giác để thử biết về sự cứu rỗi của chúng ta. Niềm tin quyết không tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta, mà là tùy thuộc vào Lời bất biến của Chúa. Mặc dầu linh hồn là một tác phẩm của Đấng Tạo Hóa, linh hồn được ban cho cảm xúc lên xuống theo từng trải, ghi nhận sự thăng trầm, biết vui biết buồn tùy trạng thái tinh thần, NGAY CẢ SAU KHI CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC CỨU. Những người được cứu không phải lúc nào cũng có bộ mặt luôn luôn tươi cười, như mặt nạ băng chất dẻo, nhưng họ là người đã bước vào chương trình của Chúa dành cho họ, do đó không cần thiết phải dựa vào cảm giác để dò xem mình đã được cứu hay chưa. Vậy, Lời của Chúa vững chắc như đá, bảo đảm cho chúng ta biết sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán: "Trời đất sẽ qua, nhưng Lời ta nói chẳng bao giờ qua đi" (Ma-thi-ơ 24:35).

Đây là vàng đá nơi chúng ta chạy đến ẩn náu mỗi khi Satan gieo sự nghi ngờ để tấn công chúng ta. Tôi đã được cứu, vì Lời của Chúa phán với tôi như vậy. Dầu tôi cảm thấy hay không cảm thấy, niềm tin quyết của tôi không bị lung lay.

Các môn đồ đầu tiên không nghi ngờ. Kinh Thánh cho biết họ "đầy niềm hy vọng" và "đầy ân huệ". Đầy dãy nghĩa là có đủ và dư, thừa thãi, như mươi hai giỏ bánh còn lại khi Chúa Giê-xu nuôi đoàn dân. Niềm tin quyết về sự cứu rỗi không phải là hy vọng quá mức sai sự thật, mà là một sự bình an sâu kín đầy dẫy trong lòng, những lúc ma quỷ nói to nói nhỏ gieo tư tưởng nghi ngờ.

Thánh Phao-lô mô tả các cơ đốc nhân ở Cô-lô-se có "mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng" (Cô-lô-se 2:3). Mọi sự quý báu về niềm tin quyết! Chữ "quí báu" tiếng Hy lạp là "ploutos", cẩn nguyên của chữ "plutocrat" là chữ

dùng để chỉ người dùng tiền của để nắm quyền. Tôi không sợ làm một người như thế về phương diện tâm linh, tức là GIÀU CÓ VỀ NIỀM TIN CẬY NƠI CHÚA. Thư gởi cho người Hê-bô-rơ 6:1 và 10:22 nói về niềm tin cậy trọn vẹn, và trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nói về sự "đầy lòng tin". Giàu có đức tin nơi Đức Chúa Trời mới thực sự là có đầy dẫy dư dật.

### NIỀM TIN QUYẾT REO VANG

Cả Tân Ước đều reo lên cách quả quyết. Thánh Phi-e-rơ giảng tại Giê-rusa-lem cách quả quyết rằng "Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đáng Christ" (Công 2:36).

Ông đem tin từ Sa-ma-ri nói về người ngoại trở lại cùng Chúa rằng "Đức Chúa Trời đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ" (Công 15:8). Tín đồ ở Ê-phê-sô nhận được "của cầm" (sự bảo đảm) về cơ nghiệp và được "ấn chứng" bằng Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13,14 ; 4:30). Lời quả quyết trên trái ngược với thái độ hối hộp nghi ngờ là dường nào! Tín đồ ở Cô-rinh-tô được bảo "Chúng ta đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu ĐƯỢC HI"U BIẾT những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 2:12).

Giáo lý nào để cho các bạn đoán mò về sự cứu rỗi linh hồn của các bạn, giáo lý đó hoàn toàn không hòa hợp với Tân Ước. Thánh Phao-lô nói với những người hoài nghi ở thành phố A-thên: "Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc điều đó cho thiên hạ" (Công 17:31).

Các bạn không cần phải tìm đồ dẩn sự cứu rỗi của các bạn xuống như thế sợ rằng nó sẽ bay đi mất nếu mình không cẩn thận. Các bạn không cần phải cứu sự cứu rỗi của mình. Chúa là Đáng gìn giữ linh hồn các bạn!

Nếu các bạn muốn có thêm chứng cứ, xin hãy đọc các thư tín của Giăng. Trong một bức thư ngắn, ông dùng chữ "biết" đến 30 lần, như thế này:

"Chúng ta BIẾT rằng chúng ta BIẾT Ngài...do đó chúng ta BIẾT rằng chúng ta ở trong Ngài...anh em BIẾT Cha...anh em BIẾT lẽ thật...chúng ta BIẾT chúng ta vượt khỏi sự chết mà đến sự sống...chúng ta BIẾT rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời..." v.v...

Nói như thế không có nghĩa là cơ đốc nhân biết mọi sự. Sự hiểu biết không tùy thuộc vào sự thông minh hoặc nghiên cứu của chúng ta về thế giới vô hình. Thật vậy, Chúa Giê-xu reo mừng vì Ngài có thể nói với Cha Ngài trên trời rằng, "Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay" (Ma-thi-ơ 11:25).

Để biết chắc về sự cứu rỗi, không đòi hỏi các bạn phải biết tất cả, duy chỉ biết rằng Đức Chúa Trời có phán: "Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9).

Tôi xin dùng một ví dụ đơn giản. Tôi là Reinhard Bonnke, dẫu tôi cảm nhận điều đó hay không. Khi tôi ngủ, tôi không có suy nghĩ về điều đó, nhưng tôi vẫn là Reinhard Bonnke. Ngay cả khi tôi bị mất trí, lý lịch tôi vẫn y nguyên, tôi vẫn là tôi. Từ khai sanh cho biết tôi là ai, điều đó đã ghi xuống giấy. Lời của Chúa cũng vậy. Nếu các bạn đã nhận Đức Chúa Giê-xu Cơ đốc làm Cứu Chúa riêng của mình, thì các bạn được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời - "CÁC BẠN ĐƯỢC SANH LẠI". Kinh Thánh là từ khai sanh của các bạn. Nếu các bạn không thể tin được điều đó, thì các bạn sẽ không biết mình là ai - việc đơn giản như thế! Thánh Giăng nói: "CHÍNH LÚC BÂY GIỜ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ" (I Giăng 3:2).

Sự chúng ta sẽ ra thế nào chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết chúng ta là AI. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống" (Giăng 5:24).

Lời phán này mạnh mẽ lắm! Lời bảo rằng nếu các bạn đã ăn năn, và đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của riêng mình, thì các bạn được sự sống đời đời, và vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Ngợi khen Đức Chúa Trời!

### LỜI CỦA THẬP TỰ GIÁ

Khi sứ đồ Phao-lô truyền giảng tại thành Cô-rinh-tô, ông không phải là người to con và mạnh khỏe. Ông ốm yếu và run rẩy, có những lúc ông thất vọng. Lời giảng của ông đơn giản nhưng thẳng thắn. Ông không dùng tài hùng biện, lời nói văn hoa để thu phục người nghe, nhưng ông giảng bằng sự "tỏ ra Thánh Linh và quyền phép" (I Cô-rinh-tô 2:4). Sự tác động rất mạnh mẽ và nhiều người ăn năn tiếp nhận ơn cứu rỗi. Làm thế nào được như vậy? Ông đã giảng gì mà có tác động mạnh như thế? Bí quyết được thấy qua lời ông nói: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự" (I Cô-rinh-tô 2:2).

Phúc Âm là Lời của Chúa, thánh Phi-e-rơ nói vậy, và Phúc Âm cũng là Lời của Thập tự giá. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải trên lý thuyết, không phải chỉ dựa vào lời nói suông, cũng chẳng phải vào cảm xúc bốc đồng, mà là vào những gì đã xảy ra, tức một sự kiện, một hành vi. "...Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3).

Nếu các bạn muốn biết chắc các bạn được tiếp đón vào thiên đàng một ngày nào đó, và hôm nay Đức Chúa Trời đang mỉm cười cùng các bạn, thì sự việc xảy ra như thế này:

Trước hết, Phúc Âm giảng cho chúng ta rằng Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta. Kế đó, chúng ta ăn năn và tin nhận Phúc Âm, thì Đức Chúa Trời ứng

dụng sự chết chuộc tội của Christ mà bày tỏ quyền năng trong lòng chúng ta. Sau đó, có cái gì tuyệt vời xảy ra. Lời của Chúa làm sống lại tâm linh trước đây đã chết của chúng ta, và chúng ta trở nên sống động cho Đức Chúa Trời, được thanh tẩy khỏi mọi tội ô, và được đổi mới hoàn toàn. **ĐÚC THÁNH LINH CHUYỂN DỜI ĐIỀU ĐẤNG CHRIST ĐÃ THỰC HIỆN TRÊN THẬP TỰ GIÁ SANG QUA ĐỜI SỐNG CHÚNG TA**

Tôi xin lấy ví dụ: nhà chúng ta có điện đèn ánh sáng và điện năng. Dây điện được nối từ nhà chúng ta trực tiếp đến trạm phát điện. Đầu vậy, nếu các bạn về nhà vào một đêm tối, không thấy ánh sáng đèn, thì các bạn biết phải làm gì. Các bạn bật nút tiếp điện, dòng điện được chuyển qua và các bạn có ánh sáng ngay.

Việc tin nhận Đấng Christ chết thế đền tội cho chúng ta cũng giống như việc bật nút tiếp điện. Mọi sự khác thảy đều sẵn sàng. Phúc Âm giống như các dây điện nối trực tiếp đến trạm phát điện, tức là thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Những dây sự thật đã được gắn rồi. Quyền năng của Chúa đang chờ đó. Lúc chúng ta tin, tức là nút điện tâm linh được bật lên, dòng điện cứu rỗi chuyển sang chúng ta, ban cho chúng ta ánh sáng. Chúng ta được cứu.

Một số người dường như biết tất cả những việc xảy ra trên thập tự giá. Họ đeo dây chuyền có thập tự giá, hoặc mang hình của thập tự trong người, tưởng rằng có quyền năng nào đó từ thập tự giá bảo vệ lấy họ. Nhưng, việc đó không có ích gì cho họ, nếu không muốn nói là mê tín dị đoan. Đầu biết tất cả về trạm phát điện, các bạn vẫn có thể lạnh lẽo và tối tăm. Các bạn có thể chạm vào tường của một nhà máy phát điện nguyên tử tối tân mà vẫn tối tăm và lạnh lẽo. Tuy nhiên các bạn có thể tiếp xúc với quyền năng của Chúa vì hệ thống dây điện đã được hoàn thành qua lời giảng Phúc Âm, tức lẽ thật. Khi các bạn nghe và tin Phúc Âm, là lúc các bạn chạm và hút tài nguyên từ Đức Chúa Trời, nguồn tài nguyên ấy không bao giờ cạn. Và rồi các bạn BIẾT CHẮC mình đã được cứu.

## ĐẤNG CHIẾN THẮNG CÓ ĐÔI BÀN CHÂN CHẢY MÁU.

Có nhiều người hiện diện tại chân thập tự giá lúc Chúa Giê-xu bị treo lên, nhưng họ chẳng bao giờ được cứu. Kinh Thánh mô tả một số người thì "ngồi đó mà canh giữ Ngài" (Ma-thi-ơ 27:36). Việc họ làm chỉ có thể, và họ không được cứu. Hàng ngàn người cũng làm như vậy - họ chỉ nhìn xem, có lẽ do tò mò, hoặc do thương hại, cảm thấy buồn về cái chết của Đấng Christ, nhưng chẳng bao giờ tiếp nhận điều Ngài ban cho họ qua cái chết của Ngài, tức là được Đức Chúa Trời tha thứ và được Ngài tiếp nhận làm con.

Khi đức tin đến, sự bảo đảm cũng đến. không thể phân rẽ làm hai, và có những lúc trong Kinh Thánh, một chữ được dùng chung cho cả hai. Tôi muốn cho các bạn xem điều này và biết nó như thế nào. Chúng ta đọc trong Mác

15:29 và 32, chép rằng "những kẻ đi ngang qua đó, chế nhạo Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin!" Họ đương thấy Chúa Giê-xu đang chết thay cho họ đấy chứ, nhưng họ nào tin như thế, và họ không được cứu.

Hãy nhìn và tin! Mác có câu trả lời cho ai thắc mắc. Ông kể cho chúng ta nghe về một đội trưởng người La-mã khác hẳn những người kia. "Thầy đội đứng ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người này quả thật là Con Đức Chúa Trời" (Mác 15:39). Người lính này đã thấy mọi sự, và với con mắt tinh tường hơn, đã thấy lẽ thật.

Người này không cần thấy việc siêu nhiên, một phép lạ, như Christ rời khỏi chỗ đóng đinh rồi đi vòng quanh, hoặc như nhiều người mong thấy tiên tri Ê-li đến giải thoát cho Chúa Giê-xu. Người đang thấy điều phi thường, tức là tình thương của Đức Chúa Trời, sự cao cả của Đấng Christ.

Đoàn dân đã hơn một lần muốn Chúa Giê-xu làm vua và chiến thắng quân đội của đế quốc La-mã đang chiếm đóng bản xứ Do-thái của họ. Nhưng Ngài từ chối. Các đầy tớ của Ngài không chiến đấu để đưa Ngài lên làm vua của đời này. Ngài đã có đường lối mới. Chúa Giê-xu đã chinh phục người La-mã này, là người cầm quyền một đội lính có trách nhiệm thi hành các bản án. Đầu bị đóng đinh và cô thế, Christ vẫn chinh phục được viên chỉ huy trưởng. Trong vòng 300 năm, chính kinh thành Rô-ma cũng bị chinh phục, không phải bởi gót giày của các lực lượng quân đội, mà bởi đôi bàn chân chảy máu của Người bị treo trên kia. Ngợi khen Chúa! Vị vua ngoại đạo cuối cùng, tên là Julian, tìm cách phục hồi lối thờ phượng các thần linh, nhưng cơn thủy triều dâng lên từ cây thập tự của Đấng Christ quá mạnh. Julian thất vọng than lớn tiếng: "Người Ga-li-lê kia ơi, ngươi đã chiến thắng!"

## CÁI NEO VÀ ĐẤNG ĐI TRƯỚC

"Thấy và tin" nghĩa là thấy Chúa Giê-xu nếm sự chết vì mọi người, và vì chính các bạn. Thập tự giá đứng vững chắc, là cái neo của linh hồn. Lời nói biểu tượng ấy được chép trong thư Hê-bơ-rơ 6:19,20. "Chúng ta giữ điều trông cậy (hy vọng) này như cái neo của linh hồn, vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã vào như Đấng đi trước của chúng ta..."

Thời xưa, một con tàu cập bến vào ban đêm thì không thể đến gần bờ. Vì vậy, một thủy thủ xuống một chiếc thuyền cầm theo một cái neo có sợi dây dính vào tàu. Thủy thủ này được gọi là "người đi trước". Người chèo vào bờ, sợi dây được buông thả dần theo. Đến khi tới bờ, cái neo được đem lên và neo trên đất.

Sáng ngày mai, không cần phải dương buồm, các thủy thủ quay cuộn dây của neo lại. Và lần này, không phải neo di chuyển mà là tàu di chuyển. Tàu

từ từ được kéo vào bờ. Đó là bối cảnh của chữ "người đi trước."

"Đáng đi trước" của chúng ta là Chúa Giê-xu, Ngài đã vào bên trong bức màn, và cái neo của chúng ta được neo chắc. Sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm giống như người thủy thủ đi trước lên bờ mà đoàn thủy thủ còn lại trên tàu không thấy. Chúng ta không còn nhìn thấy Đáng Christ nữa, Ngài ở trên "bờ" vinh-hiển, còn CHÚNG TA BỐI ĐỨC-TIN ĐƯỢC NGÀI CỘT CHẶT VÀO SỰ VINH HIỂN. Ngài đã bước vào sự vinh hiển trước cho chúng ta. Mỗi ngày trôi qua, sợi dây được thâu ngắn lại, kéo chúng ta ngày càng gần Đáng Christ hơn.

Rồi đây chúng ta sẽ đến bờ, và sẽ thấy chi đây? "Đáng đi trước" của chúng ta đón mừng chúng ta, và "Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó" (Giăng 14:3). Đức tin đã cột chúng ta liền với Ngài, và cuối cùng sẽ đem chúng ta đến với Ngài. ĐỨC TIN ĐÓ Là NIỀM TIN QUYẾT.

Linh hồn chúng ta có cái neo vững vàng bền chặt, dẫu sóng triều,  
Neo vào Vàng Đá không lay chuyển,  
Đâm rẽ sâu vào Chúa Tình Yêu!

### CÁCH ĐÁNH TAN NGHI NGỜ

Lúc nãy tôi có nói rằng thánh Phao-lô tự thấy mình yếu đuối, run rẩy, có khi sợ hãi. Nhưng dầu vậy, ông có sự BIẾT CHẮC: Đức Chúa Trời ở với ông. Ông nói ông thường bị "thất vọng", và ngay cả "muốn chết", nhưng niềm trông cậy của ông không bị ảnh hưởng chút nào.

Các bạn biết không, ma quỉ có thể gieo những cảm tưởng sai trái lừa gạt các bạn! Nếu hắn không thành công làm rối trí các bạn bằng những lời dối gạt, hắn sẽ quay sang tìm cách làm nản lòng, suy sụp tinh thần các bạn. Tuy nhiên, Kinh Thánh cảnh tỉnh mỗi chúng ta rằng Satan là cha của sự nói dối. Hắn nói dối rất tài. Một số người cảm thấy hôm nay mình được cứu, còn ngày mai thì không, nhưng bữa khác thì cảm nhận được cứu trở lại - tất cả đều là cảm giác. Nếu các bạn không tin lời dối của Satan, thì cũng đừng tin cảm giác lừa dối của Satan gieo trong chúng ta.

Các bạn sẽ phải làm gì? câu trả lời là các bạn hãy ĐẾN VỚI LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. TÌM MỘT CÂU KINH THÁNH TRONG GIĂNG 5:24, VÀ ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI NHIỀU LẦN! Lời Chúa là tờ giấy khai sinh của các bạn. Chúa phán rằng các bạn là con của Ngài, các bạn có sự sống đời đời, và Lời Ngài không bao giờ sai trật. Các bạn sẽ không bị hư mất. Các bạn hãy tin như vậy - và phải tin như vậy!

Một cậu bé tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của riêng mình tại lớp Trường Chúa Nhật. Câu Kinh Thánh Giăng 5:24 luôn được nhắc cho em nhớ và em gạch dưới câu ấy trong quyển Tân Ước của em. Em vào phòng ngủ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện rồi tắt đèn ngủ. Ma quỉ mò tới, gieo sự nghi ngờ mà

rằng, "Ngươi không được cứu đâu". Cậu bé ngồi dậy nhanh, mở đèn, đọc lại Giăng 5:24. Cậu ta vui mừng vì câu Kinh Thánh đó không có thay đổi! Câu đó vẫn còn đó, bảo rằng cậu ta ĐÃ CÓ sự sống đời đời. Một lần nữa, cậu tắt đèn và sự nghi ngờ lại đến. Câu nói lần này nó đến dường như từ bên dưới giường. Một lần nữa, cậu mở đèn, lật Kinh Thánh trong Giăng 5:24, cầm quyển Tân Ước đưa xuống phía dưới giường và nói: "Hãy xem này Satan, nếu ngươi không tin, thì chính ngươi hãy đọc. TA ĐÃ VƯỢT KHỎI SỰ CHẾT MÀ ĐẾN SỰ SỐNG. Ta là con của Đức Chúa Trời rồi!"

Lời của Chúa làm nín lặng kẻ kiện cáo và đánh tan mọi nghi ngờ trong chúng ta. Có lời Thánh ca như sau:

Căn cơ nào kiên cố bằng nền Chúa xưa đã xây,

Cho môn đồ được lập do đức tin trên lời Thầy;

Lời Chúa đã tuyên hứa, há sẽ phán thêm gì

Cho ai đương núp trong hầm ẩn nau Giê-xu Christ ?

Lời Chúa là cái neo vững chắc mà Chúa ban cho chúng ta trong lúc bão tố, và Lời ấy bảo đảm cho chúng ta đều sống hay chết. Vậy thì...CHÚNG TA HÃY TIN NHỮNG GÌ CHÚA NÓI TRONG LỜI THÁNH CỦA NGÀI, vì "không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời..." (Hê-bơ-rơ 11:6).

## CHỨNG THỨ HAI: THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Sau khi tôi tin những gì Lời Chúa nói về sự tôi chắc chắn được cứu nhờ Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và CHỈ SAU KHI TIN, thì Đức Thánh Linh bắt đầu hành động như thế này: "Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:16).

Chú ý rằng chữ "lòng" có thể dịch là "tâm thần". Thần Linh của Đức Chúa Trời làm chứng cho tâm thần chúng ta rằng chúng ta Là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận lãnh một bỗn tánh thiên thương, và lòng mới của chúng ta bảo rằng Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Liền đó, chúng ta có mối thân thích với Ngài và gọi Ngài: "A-ba! Cha!" (Ga-la-ti 4:6). Mỗi quan hệ với Chúa được thiết lập hoàn toàn, một cách vinh hiển, vì ngay cả cảm giác của chúng ta cũng sẽ điều chỉnh cho thích hợp với lời chứng của Thánh Linh trong chúng ta.

Trong bất cứ trường hợp nào, điểm quan trọng là sau khi ăn năn và tin, chúng ta ĐẶT ĐỨC TIN nơi Lời Chúa, nếu không chúng ta chẳng bao giờ biết chắc về sự cứu rỗi của chúng ta. Lời Chúa có gọi tôi là con trai hay con gái của Ngài, bấy giờ tôi mới có thể chắc chắn Ngài là Cha của tôi, và tất cả những tin hữu khác là anh chị em của tôi. Mọi người tin đều được gộp chung lại trong đại gia đình của Chúa, tại đó không còn phân biệt kỳ thị màu da, sắc tộc, sang hèn, tuổi tác, học vấn, dưới đất hay trên trời. Vinh hiển thuộc Đức Chúa Trời!

Nếu những ai đó khoe khoang về sự hiểu biết của mình, viễn cờ vì tri

thức mà đặt nghi vấn để bắt bẻ, Chúa Giê-xu chỉ trả lời rằng, "Các ngươi làm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào" (Ma-thi-ơ 22:29).

Không thể nào dùng lô-gích để thấu đáo sự cứu rỗi đời đời, là sự cứu rỗi đến từ ý định và con tim của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể thử Đức Chúa Trời trong ống nghiệm.

### THƯ KÝ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI.

Tôi có lần nghe một người nói Đức Thánh Linh là "thư ký của Đức Chúa Trời ba ngôi"; tôi đồng ý khi suy nghĩ về điều đó. Công việc của một thư ký là truyền đạt những quyết định của ban giám đốc cho những người liên quan. Giờ đây, các bạn đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Thánh Linh liền khởi sự làm việc. Một "bức thư bảo đảm" được gởi đến cửa lòng của bạn, viết như sau:

Bạn \_\_\_\_\_ thân mến! (\*)

Tôi được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con khuyến cáo báo tin cho bạn biết rằng bạn đã được tha thứ và mọi tội lỗi của bạn được xóa sạch.(1) Hơn nữa, tôi cũng được lệnh báo tin cho bạn biết rằng tên của bạn được biên vào Sách Sự Sống của Chiên Con trên thiên đàng. (2) Tôi nài khuyên bạn khá giữ trung tín cho đến chết(3), vì một mao triều thiên và một cơ nghiệp không bao giờ hư nát đang dành sẵn cho bạn trên thiên đàng.(4) Sau hết, bạn khá mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài!(5)

Xin nhận nơi đây lòng thành tín và hăng ở với bạn đời đời.(6)

Thay mặt Ba Ngôi Đức Chúa Trời,

**ĐỨC THÁNH LINH.**

(\*) Bạn đọc thân mến, nếu bạn đã tiếp nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của riêng bạn rồi, xin bạn hãy điền tên bạn vào chỗ trống. Bức thư này gởi cho BẠN đó.

(1) Cô-lô-se 2:14 (2) Lu-ca 10:20 (3) Khải-huyền 2:10 (4) I Phi-e-rô 1:3-5 (5)Ê-phê-sô 6:10 (6) Giăng 14:16.

Bức thư ví dụ trên tóm tắt ý của Rô-ma 8:16. Đúng y vậy. Thật tuyệt vời!

### CÔNG VIỆC LỚN LAO NHẤT CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Sự cứu rỗi là công việc lớn lao nhất của Ngài, và kết quả không phải là nhỏ, không phải vá víu chúng ta lại, làm cho chúng ta mang màu sắc tôn giáo, hoặc hòa hợp chúng ta với thiên nhiên.

Đức Chúa Trời chỉ để sáu ngày để tạo dựng nên trời đất, nhưng Ngài dành hằng thế kỷ để chuẩn bị cho công cuộc cứu-rỗi chúng ta. Ngài làm việc qua nhiều quốc gia: Ai-cập, Y-sơ-ra-ên, Ba-by-lôn, Rô-ma; qua nhiều người tốt và xấu, xuyên suốt cõi lịch sử kéo dài cho đến "thời kỳ được trọn" để rồi Chúa

Giê-xu xuất hiện. Sự việc ảnh hưởng đến mọi điều, ảnh hưởng đến cả Đức Chúa Trời. Con của Ngài bị rút ra khỏi bên Ngài và chào đời trong một xó hèn thành Na-xa-rét, khiến các thiên-sứ mất hết vui mừng. Rồi Con của Ngài đối diện với sự chết tại đồi Gô-gô-tha, và chiến tranh với Satan. Trong cuộc chiến ấy, đất bị rúng động, đá bị nứt ra, mặt trời bị tối tăm. Kẻ thù của Ngài, trước đó tru như sói thèm khát máu của Ngài, giờ đây hãi hùng bởi những cảnh tượng khủng khiếp ấy và bỏ chạy.

Hỏa ngục cũng bị rúng động. Chúa Giê-su ra khỏi mộ đã niêm phong, bẻ gãy cửa âm phủ, giải thoát kẻ phu tù và lên trời cao hơn mọi quyền thế để trình dâng cho Cha các vết thương của Ngài. Ngài bị thương vì tội! Nhờ những việc làm lớn lao đó mà các bạn và tôi mới có thể được cứu.

Thật là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không biết mình được cứu! Lời Chúa phán vậy. Không phải chúng ta chỉ hy vọng, hay lạc quan. Thánh Phao-lô nói: "Tôi quyết chắc rằng tôi biết."

## KHÔNG BẤT CHƯỚC

Xin thêm một lời quan trọng nữa. "Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; Lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác." (II Ti-mô-thê 2:19)

Có loại tự tin giả tạo, loại bình an giả dối, đi kèm theo sự kiêu căng, khoe khoang, cho rằng mình kinh nghiệm sự cứu rỗi trong khi bản tánh, thói quen và cách sống không cho thấy gì là được cứu cả. Bởi trái của họ mà các bạn biết họ. Họ là những cơ đốc nhân giả mạo. "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết." (I Giăng 3:14)

Có loại nguy hiểm tinh vi. Người ta có tài bắt chước, và sống GIỐNG như người thực sự tin Chúa, nhưng không được cứu. Có người mến chuộng thú vật, họ nuôi chim két. Két vốn hay bắt chước. Bạn tôi có con két xám Phi-châu, đặt tên là Polly. Nó lặp lại được lời người ta nói, luôn cả giọng. Lắm lúc, khó phân biệt được ai đang nói. Con két nói như thể nó là một người trong gia đình, với giọng người đàng hoàng. Nó hay xen vào cuộc nói chuyện của gia đình lầm. Nhưng, đâu cho nó nói giống như người và có thể tự xem nó là một người, thì nó vẫn chỉ là con két.

Rất nhiều người bắt chước lối sống của cơ đốc nhân. Họ cũng làm những gì cơ đốc nhân làm. Họ bắt chước được mọi lời nói, nhưng không bắt chước được âm nhạc - các thánh nhạc vinh hiển của người được cứu, của người được ném biết thiên vị của thiêng đàng. Đời sống họ toàn là việc làm và cố công ra sức. Họ có thể bắt chước rất giỏi, lắm lúc làm giỏi hơn là chính con cái thật của Chúa. Nhưng họ có phải là cơ đốc nhân không?

Cơ đốc nhân là người có "bổn tánh của Đức Chúa Trời", được sanh lại từ trên, có Cha thiêng liêng ở trên trời. Cơ đốc nhân hát, "hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, Sạch tội bởi huyết tái sanh bởi thần linh". Khi các bạn thực sự thuộc về Ngài, các bạn tất biết điều đó. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thể thất bại, nhưng sự cứu rỗi cứ tiếp tục làm việc trong chúng ta, và thắng hơn sự yếu đuối của chúng ta. Ít ra, chúng ta có tấm lòng thành thật khao khát sống đẹp lòng Chúa, và phải bền đỗ như thế cho đến ngày khi sự cứu rỗi được thành toàn và chúng ta nhìn thấy mặt vinh quang của Ngài. Cho đến ngày ấy, dầu cho có điều gì xảy ra, các bạn nói được như thánh Phao-lô đã nói: "Ta chắc rằng Đáng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." (II Ti-mô-thê 1:12)

Hết

Hội thánh Tin lành VN tại Moscow  
TINLANH.RU  
e-mail: info@tinlanh.ru